

---

## PINKSTERACTIE 2020

---



### **Pinksteren in corona-tijd**

Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van Jezus na een 'lock-down' van 50 dagen weer naar buiten gaan. Zij hebben een tijd binnen gezeten. Ze weten van de opgestane Heer. Ze hebben eigenlijk 'goud' in handen. Maar ze weten nog niet goed hoe ze daar mee om moeten gaan, hoe ze erover moeten vertellen, hoe ze er vanuit moeten leven. Ze zijn net als wij bang voor gevaren van de wereld van buiten. Zij wachten, denken na en praten met elkaar wat hun geloof in Jezus inhoudt. Hoe het hen kracht geeft en hoe zij in hun vrijwillige lock-down maar ook als ze weer naar buiten gaan christen willen zijn. Daarvoor krijgen zij met Pinksteren de Geest.

Ook onze tijd van pandemie en economische crisis is Gods tijd. Ook deze tijd, of misschien juist wel in deze tijd, mogen we Gods Geest ontvangen en onbevangen en moedig de missie van Jezus voortzetten en voorleven. Er is in de afgelopen tijd veel goeds gebeurd. Veel mensen hebben met aandacht en zorg voor elkaar geleefd. Maar er is door de corona-crisis ook veel geestelijke en materiële nood ontstaan, wereldwijd en dichtbij. Laten we daar oog voor hebben en blijven houden en ook vanuit de zending, het diaconaat en werelddiaconaat iets aan de leniging van die nood proberen te doen.

De Pinksteractie, waarin we, net als andere jaren weer geld willen inzamelen voor een aantal

projecten dichtbij en ver weg, heeft dit jaar een iets andere vorm. Omdat het lastig is om via de wijkgemeenten een brief en acceptgiro bij alle gemeenteleden te bezorgen, hebben we ervoor gekozen om de oproep dit jaar te doen via een diaconale pagina in de kerkbladen. Wij hopen dat de opbrengst niet minder zal zijn dan andere jaren. Want uw bijdrage is hard nodig, misschien nog wel meer dan andere jaren.

### **ZENDING**

Uw gift voor de zending gaat naar **Bless**, een project van de Koptische kerk in Egypte, dat door Kerk in Actie ondersteund wordt. Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en het opknappen van huizen. De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk. Dit werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.

## WERELDDIACONAAT

Uw gift voor het werelddiaconaat gaat voor de helft naar de stichting **Because we Carry**. Deze stichting, in 2015 opgezet door enkele jonge vrouwen, heeft zich als doel gesteld om vrouwen en kinderen in het vluchtelingenkamp in Lesbos, Griekenland, materieel en immaterieel te steunen. Zij doet dit door wekelijks nieuwe vrijwilligers naar dat kamp uit te zenden en door het organiseren van noodhulpacties, zoals b.v. deze zomer het verzamelen van rugzakjes met speelgoed. Deze groep kinderen en vrouwen behoort tot de zwaarst getroffen door de corona-crisis. Het werk van Because we Carry is dan ook van onschatbare waarde.

De andere helft van de opbrengst gaat naar het **Arab Educational Institute (AEI)** in Bethlehem. Zij zullen de collecteopbrengst besteden aan een interreligieus onderwijsproject op de bezette Westelijke Jordaanoever. Christelijke en islamitische Palestijnse teenagers zullen samen met hun godsdienstdocenten en religieuze leiders per computer met elkaar spreken over hoe ze vanuit een oecumenisch perspectief omgaan met de huidige crisis die ook op de bezette Westelijke Jordaanoever diepe sporen trekt op sociaal en economisch vlak. De deelnemers zullen in het verlengde van hun gesprekken samen gebeden, gedichten en verhalen schrijven, en kleine steuninitiatieven ontwikkelen om de moslimse en christelijke families getroffen door ziekte en inkomstenderving een hart onder de riem te steken. Het project vormt onderdeel van een breder programma van het AEI waarin met 30 scholen op de Westelijke Jordaanoever wordt samengewerkt om interreligieus onderwijs te bevorderen. Het AEI is deel van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi.



## REGIONAAL

De volgende regionale doelen worden dit jaar door de Pinksteractie gesteund:

**Stichting Present** is een christelijke stichting, die sinds maart 2020 ook in Vlaardingen actief is en die als missie heeft om een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Bestaande groepen (b.v. sportteam, personeel van een bedrijf, familie, kerkelijke groep) worden ingeschakeld om op projectbasis, vaak in één dag, een klus te klaren bij iemand die hulp nodig heeft maar die die hulp niet commercieel in kan huren.

**Voedselbank Vlaardingen** levert een belangrijke bijdrage in de armoedebestrijding in Vlaardingen. Zij doet dit door het wekelijks uitdelen van voedselpakketten aan mensen die op of onder het bestaansminimum leven. De voedselpakketten bestaan uit levensmiddelen die de Voedselbank van winkels en bedrijven ontvangt, aangevuld met producten die ze zelf aanschaft of van particulieren

krijgt. Op het moment worden zo'n 200 pakketten verstrekt en de verwachting is dat dit aantal in het najaar door de gevolgen van de coronacrisis wel eens toe zou kunnen nemen.



## **Pinksteractie 2020**

een actie van de Diaconie en de MOV/ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen  
i.s.m. de r.k. deelgemeente Willibrord van de Goede Herderparochie

**Rekening NL71 RABO 0373 7394 86**

ten name van Pinksteractie Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

De opbrengst van de Pinksteractie 2019 bedroeg **€ 8.670,-**. Alle gevers heel veel dank!