

## Wijkberichten van maandag 7 december 2020.

### Advent

Komende zondag, 13 december, is het Derde Advent. Deze zondag draagt de naam 'Gaudete', 'Verblijdt u' naar Filippenzen 4 : 4. Midden in de adventstijd is deze zondag de meest verblijdende: de kerkelijke kleur is dan roze, wat de adventskleur paars is waar het wit van de vreugde al doorheen schemert. Er zijn heel weinig kerken die deze kleur in antependia en stola's bezitten (de kleur komt alleen nog voor op de middelste zondag van de veertigdagentijd), dus ook in onze Rehobothkerk blijft het paars.

Voor de kerkdienst van zondag blijft het vaste gebruik natuurlijk dat u zich tevoren even opgeeft bij scriba Lenie de Boer (010-4340176 of per e-mail [jenmdeboer@hetnet.nl](mailto:jenmdeboer@hetnet.nl)); zij noteert uw naam graag.

Op woensdagavond, 16 december, is het avondgebed dat onze wijk samen met de wijkgemeente rond de Grote Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 'de Fontein' organiseert om 19.30 uur in de Grote Kerk. Let u er op dat de hoofdingang onder de toren gesloten zal zijn en u de kerk binnenkomt via de zijingang tegenover de huizen tussen de Hoogstraat en de Smalle Havenstraat, naast de Vleeshal. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar uw naam en telefoonnummer wordt voor alle zorgvuldigheid in de coronatijd bij binnenkomst wel genoteerd. De avondgebeden worden uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en zijn ook thuis mee te vieren. Nu vast een punt om aller op te zijn: op woensdag 23 december is er een andere activiteit in de Grote Kerk en het avondgebed zal dan in de Rehobothkerk zijn.

Wij hopen op een fijne dienst en een zinvolle adventstijd!

De laatste weken heb ik steeds woorden van Sytze de Vries gekozen om door geïnspireerd en bemoedigd te worden in deze tijd van corona met alle inperkingen van dien. Nu ik deze woorden op maandag schrijf, is het wachten op de persconferentie van morgen (dinsdag 8 december) waarin de regering verdere ontwikkelingen bekend zal maken. Zelf heb ik het gevoel dat er van versoepelingen van alle maatregelen nog niet zoveel sprake zal zijn. Wij verlangen steeds sterker naar de tijd van voor maart van dit jaar. Dat is dus terugverlangen. Bij Advent gaat het om het vooruitverlangen: 'Ad-vent' betekent 'toe-komst', het op ons toekomen van de Heer. Hoe sterk is dat verlangen vergeleken bij het hopen op het terugkeren van wat wij aan het begin van dit jaar nog gewoon vonden?

Ik blijf deze tijd bij teksten van Sytze de Vries. Hij schreef dit lied bij Advent:

*Wij wachten vol verlangen,  
zien vurig naar U uit,  
tot Gij met licht omvangen  
ons uitroept tot uw bruid.  
Kom onze harten winnen,  
hergeef de hoop haar gloed  
en tred ons leven binnen  
als hemels eigen groet.*

*Geboren uit den hoge,*

*getogen in de tijd,  
barmhartig en bewogen,  
door louter licht geleid,  
zo blijft Ge doorgegeven,  
wordt nog Gods stem gehoord  
als naam onder de mensen,  
als lichtend liefdeswoord.*

*Die naam doorstraalt mijn dagen  
ook als de hoop verdoft,  
want boven al mijn klagen  
zingt heel mijn hart uw lof.  
De aarde is verzadigd  
van tranen en van bloed,  
maar Gij zult haar genezen,  
maakt heel de schepping goed.*

*Dit vult mijn visioenen:  
die stad zonder gemis,  
waar alles altijd groen en  
nooit zonder vruchten is.  
Houd moed, tot Hij zal komen  
die ons daar brengen gaat,  
die nu nog in uw dromen,  
maar weldra voor u staat!*

Met deze woorden blijf ik de aansporing herhalen als een steeds terugkerend refrein: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Heel graag tot het eerstvolgende moment van meer persoonlijk ontmoeten, of aan de telefoon. Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

### **Eredienst**

In de eredienst van a.s. zondag zal bij ons voorgaan ds. Hans Buurmeester. Laten we elkaar een goede en gezegende dienst toewensen.

Lenie de Boer-Keijzer

### **Wijkdiaconie**

Een bericht van uw blijde penningmeester! Want de bankrekening en het kasboek zien er vrolijk uit dankzij uw giften. Voor de bloemengroeten werd per kas ontvangen via Maaïke Vis € 20,00 en Atie Kramer ook € 20,00. Ondanks het beperkt aantal kerkgangsters vonden wij in de bloemengroetbussen op 6 december € 67,15. Op de bankrekening werd daarvoor € 10,00 overgemaakt en als klap op de vuurpijl € 250,00. Teun Kramer ontving € 5,00 voor een CD (opname kerkdienst). Bij huisbezoek ontving Hannie Baauw € 20,00. Via familie Immerzeel was er een gift van € 20,00. Overige bedragen via bank waren € 20,00, € 25,00, € 30,00 en € 50,00. Halverwege de maand november kwam Joke de Zwart een leuk rood nylon geldbuideltje brengen,

dichtgebonden met een rood lintje. Het was even tellen! Want het cadeautasje bevatte maar liefst € 100,00. Nu begrijpt u wel de aanhef van dit stukje: de blijde penningmeester! Alle gevers hartelijk dank. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar, waarop ik weer graag op de diaconale financiën zal passen!

Riet Elmendorp, penningmeester  
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05  
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

### **Dankbaar**

Wat ben ik blij en dankbaar voor alle aandacht die ik, in deze moeilijke tijd, mocht ontvangen vanuit de kerk en de wijk. Het zij via een telefoontje, een kaartje, een attentie. Deze aandacht doet mij goed. En hoewel ik nog niet naar de diensten zelf durf te gaan voel ik me heel erg verbonden met iedereen en weet ik dat ik niet vergeten word. Dat doet me heel erg goed! Dank jullie wel allemaal!

Co Waringa

### **Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West**

**06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.**

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.