

**22 november 2020**



Protestantse  
Wijkgemeente  
Centrum-West  
Rehobothkerk  
Vlaardingen



**Zondag** : 10<sup>de</sup> zondag van de herfst / zondag van de voleinding

**Kleur** : wit

**Voorganger** : ds. Nico Paap

**Organist** : Hans Treurniet

**M.m.v. (zang)**: Nicoline Hendriks, Carina de Klerk, Atie en Teun Kramer, Wim Poot

*De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Diaconie en 2. Protestantse Gemeente Vlaardingen. Bij de beide uitgangen staat een bus, waarin u uw bijdrage kunt doen.*

**Gemeentezang is nog niet toegestaan;  
u kunt de tekst van liederen wél in uw liedboek meelesen  
en van één lied op dit liturgieblad**

## ORDE VAN DIENST

Orgelmuziek: Psalm 46, bewerkingen van Willem Vogel (1920 – 2010) e.a.

*(tijdens de orgelmuziek komen de ambtsdragers en voorganger binnen)*

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied: **Lied 46 : 1, 3**

Morgengebed/Kyriegebed

Lied / Gloria: **Lied 117a**

Schriftlezing: **1 Thessalonicenzen 5 : 1 – 11**

Lied: **Lied 657 : 1, 4**

Schriftlezing: **Matteüs 25 : 14 – 30**

Meditatie

Lied: **'Een aarde veelbelovend', lied 22 uit 'Het liefste lied van overzee' deel 1**

1. Een aarde veelbelovend  
is ons ooit toegezegd,  
als woord, als doel voor ogen  
in onze mond gelegd,  
ons op het hart gebonden,

in onze hand gegrift,  
als weg die moet gevonden,  
als voetstappen op schrift.

2. Voor wie dit woord bewaren  
als zegen opgelegd,  
wordt leven tot bewegen,  
tot hunkeren naar recht  
en hopen op de vrede,  
als alle vlees en bloed,  
de ene taal zal spreken  
die nu al zingen doet.
3. Weer heeft dit woord geklonken,  
dat liefde vraagt en geeft,  
en ons de toekomst tekent,  
wordt het geloofd, geleefd.  
Hoe duisterder het donker  
hoe meer het uitkomst biedt.  
Het zal de nacht doorbreken  
en worden tot en lied.
4. Daar op die goede aarde,  
in dat beloofde land  
bloeit zegen uit de monden,  
een vuist wordt open hand.  
Daar is de strijd verleden,  
eet alleman zijn brood  
in vrede, is de liefde  
zelfs sterker dan de dood.
5. Waar wij zo samen leven,  
dit woord wordt recht gedaan,  
zal God ons namen geven  
die leesbaar blijven staan,  
met tederheid geschreven,  
met eeuwig licht omljnd.  
Wij zullen kind'ren heten  
die thuisgekomen zijn.

### **Mededelingen/bloemengroet/collecte**

### **Gebeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader**

**Lied: Lied 766**

**Zegen**

**Orgelmuziek: Lied 766, bewerkingen van Adriaan C. Schuurman (1904 – 1998)**

**U wordt gevraagd te blijven zitten totdat u  
naar de uitgang van de kerk gebracht zult worden**