

Wijkberichten maandag 26 oktober 2020

Allerheiligen

Op 1 november is in het kerkelijk jaar de feestdag van Allerheiligen. Wie dit feest ziet als de dag waarop alle ‘grote heiligen’ centraal staan en daarbij ook denkt aan heiligverklaringen en de voorspraak ten behoeve van ons van de heiligen bij God, voelt als protestant toch wel een forse afstand. Maar deze feestdag zit toch heel wat dieper en is heel wat breder: heiligen zijn in de eerste plaats geen volmaakte mensen, want die bestaan niet. Heiligen zijn mensen die het in geloof en vertrouwen heel hun leven met God gewaagd hebben, omdat God het met hen waagde. Op die geloofsweg van hun leven zijn zij vaak boven zichzelf uitgestegen in hun trouw en volharding aan Gods toekomst die zij verwachtten. Allerheiligen is dus het feest van geloofsgetuigen, de oecumene in de tijd van de eeuwen en de oecumene van alle plaatsen. Zij zijn onze voorgangers en zij hebben hun geloof aan ons doorgegeven, opdat wij het weer doorgeven aan hen die na ons zullen komen.

Dit jaar valt deze dag op zondag. In het licht van de geloofsgetuigen gedenken wij juist op deze dag in de Rehobothkerk de gemeenteleden die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn. Dat is een heel zuiver moment in het kerkelijk jaar: zij hebben hun aardse leven met God geleefd en leven nu bij Hem. Een even zuiver moment in het kerkelijk jaar in het houden van deze gedachtenis op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Zondag van de Voleinding – heel de geschiedenis voltooid en God die alles in alles en allen is – en op deze zondag vindt ook in veel gemeenten de gedachtenis plaats van hen die ons zijn voorgaan. Beide vormen hebben hun eigen en volstrekt zuivere accent.

In het Liedboek 2013 is een aparte indeling gemaakt voor Allerheiligen en geloofsgetuigen, die Lied 724 tot en met Lied 745 omvat. Allerzielen – 2 november – is een dag die in onze PKN geen plek heeft; een ‘dodenzondag’ kent onze kerk niet. Wél dus twee momenten om allen te gedenken die ons in geloof zijn voorgedaan: rond Allerheiligen of op Zondag Voleinding.

Aanstaande zondag vieren wij dus deze gedachtenis in de Rehobothkerk en de families van hen die wij gedenken, zijn allen hiervoor uitgenodigd. Pastor Bart Starreveld en ik zullen beiden voorgaan; de lezing is Mattheüs 5 : 1 – 12; klassiek op deze dag. Bij de gedachtenis zelf zullen de namen genoemd worden van onze gestorven gemeenteleden en dat omringd door een diep veelzeggend ritueel, waarbij de paaskaars en de witte steen met hun naam een centrale plaats innemen. Een indrukwekkend geheel!

Nu het bezoekersaantal aan de kerkdiensten aan coronabeperking onderhevig is en er slechts 30 personen per dienst toegelaten kunnen worden, is er besloten om twee kerkdiensten op deze dag te houden: om 10.00 uur en om 15.00 uur. Beide diensten zijn geheel identiek. De families van de overleden gemeenteleden zijn uitgenodigd en daarbij gevraagd met 2 tot 3 personen aanwezig te zijn; dat is ook een inperking, maar met twee diensten kunnen toch alle genodigden komen én kunnen meerdere leden van onze wijkgemeente ook aanwezig zijn in de eredienst. Als gemeentelid dient u zich – zoals elke zondag – wél tevoren aan te melden bij onze scriba Lenie de Boer (zie ook hieronder). Denkt u ook aan een mondkapje mee te nemen, want dat moet u dragen bij het betreden, rondlopen en uitgaan uit de kerk. Met alle aanpassingen hopen wij op waardevolle en gezegende diensten!

Denkend aan het reliëf buiten in de toren van de kerk van beeldhouwer Leen Droppert en het wandkleed in de kerk met dezelfde afbeelding van de worsteling van Jacob met de engel, van Niek Schuman (1936 – 2018) deze tekst:

*Wij zijn de eersten niet
die stil, maar woedend vrezen:
het is niet waar, dat koninkrijk
dat komt, het is een goed bedoeld,
begrijpelijk en vroom bedrog.
Wij zijn de eersten niet
die zuchten onder de geschiedenis:
één stroom van bloed, onafgebroken
series rampen, haat, geweld,
voortdurend vechten om te overleven,
en waarvoor, waarheen,
is er iemand die het antwoord weet?*

*Maar telkens weer kom ik U tegen,
op het spoor gezet door goede mensen,
betrouwbaar en eerlijk voor U,
en zij zijn U blijven vertrouwen,
in de donkere uren van hun leven
zijn zij de worsteling met U begonnen
en lieten U niet los, op hoop van zegen.
En telkens weer zie ik die ene mens
die eenzaam was en zelfs door U verlaten,
maar die U niet verliet, zijn vrienden hielp
en zei: Ik ben de waarheid en het leven
en wijs de weg naar God die liefde is.*

*Wij zijn de eersten niet,
wij laten U niet los
tenzij Ge ons zult zegenen.
Heer, ik geloof,
maar kom mijn ongeloof te hulp.*

Ten slotte

Ik blijf deze aansporing natuurlijk steeds weer herhalen zolang corona ons bedreigt, aantast en inperkt: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Gedachtenisdienst

Op zondag 1 november houden we de gedachtenisdienst. Helaas zitten we dan nog steeds in de periode dat we maximaal 30 bezoekers mogen toelaten. Daarom is besloten deze zondag 2 diensten te houden. Een dienst om 10.00 uur en een dienst om 15.00 uur. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk aandacht geven aan de nabestaanden.

Het betekent wel dat het aantal gemeenteleden dat de diensten bij wil wonen minimaal zal zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden op de bekende manier via Lenie de Boer, tel. (010) 4340176, of via de mail: jenmdeboer@hetnet.nl. U krijgt van haar direct te horen of er nog plek is in de ochtenddienst. Als deze vol is kunt u in aanmerking komen voor de middagdienst. Als deze vol zit, wordt u als eerste geplaatst voor de dienst van zondag 8 november.

Het is jammer maar het kan even niet anders. We zijn wel bezig met diensten op te nemen met een filmcamera en proberen die opnames op YouTube te zetten waardoor u via de computer de diensten kunt terugkijken.

Bram van der Staaij

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.