

Wijkberichten maandag 3 augustus 2020

Gemeenschappelijke kerkdiensten Centrum-West en Holy én een vesper

Op 9, 16 en 30 augustus zult u mij weer op het scherm kunnen zien en horen via www.centrumwest.nl en www.pknvlaardingenholly.nl en wij vervolgen dan met Matteüs. Op 23 augustus gaat ds. Peterjan van der Wal voor. Het is en blijft bijzonder om zo de kerkdiensten met elkaar te vieren: wat geweldig dat het zo met een beeldverbinding mogelijk is!

Op zondag 16 augustus zal er om 17.00 uur weer een vesper gevierd worden in de Grote Kerk; zoals in de zomer gebruikelijk is: een orgelvesper en daarbij zijn kerkgangers hartelijk welkom! Er wordt volgens alle voorschriften gewerkt wat de afstand en al het andere betreft (geen samenzang bijvoorbeeld) en er zal deze keer dus ook geen koffiedrinken vooraf zijn.

Wij hopen op goede en fijne diensten!

Ontmoetingsmomenten

Wat was het een feest om elkaar met velen op zondag 26 juli op het kerkplein weer te ontmoeten en dat met koffie en eigengebakken cake! Ook op zondag 23 augustus willen we koffie schenken op het plein bij de kerk en iemand heeft zich aangemeld om déze keer voor eigenbakken lekkers te zorgen (dank!). Opnieuw dus in de buitenlucht. Bij onverhoopte regen schuift de ontmoeting gewoon een week op in de hoop op dan beter weer. Vanaf 10.30 uur staan er tafels en stoelen klaar, alles op de vereiste 1,5 meter afstand. Alle regels van de overheid zullen uiteraard worden aangehouden. We hopen dat wij elkaar als gemeenteleden weer persoonlijk kunnen ontmoeten! U wordt gevraagd zich ook deze keer vooraf op te geven bij scriba Lenie de Boer, per e-mail jenmdeboer@hetnet.nl of telefonisch (010) 4340176. Zo hopen we het onderlinge en persoonlijke contact weer op te gaan pakken; welkom dus! Tegelijk zien we zo ook uit naar de hervatting van de kerkdiensten: als zich geen onverhoopte dingen voordoen rond de verspreiding van het coronavirus zal dat op zondag 6 september weer het geval zijn, zij het ook met meerdere voorgeschreven aanpassingen.

1945 - 15 en 17 augustus - 2020

De planter/dichter J.J. de Stoppelaar (1884 – 1945) dicht ‘Sedap Malam’ (‘vreedzame nacht’):

*De desa slaapt. De vuren zijn gedooft.
Nog hangt een zweem van rook onder de boomen.
Ik heb vandaag in het geluk geloofd.
Hoe moeizaam sterft het hart toch aan zijn droomen.*

*De weg is stil. De donkre tamarinden
Buigen een koepel in de zoele nacht.
Hier kan verlangen slechts verlangen vinden:
Een enkel mensch, die eenzaam is en wacht.*

*En langzaam ga ik, tot het plots gebeurt:
Een zwakke windzucht uit het roerelooze,
Zoodat opeens de nacht naar bloemen geurt,
Adembenemend van de tuberozen.*

De vijftiende augustus is voor de Indische Nederlanders vooral, maar ook voor allen die een band met Indië hebben, een dag van veel betekenis. Het is de datum van de capitulatie van Japan in 1945. Vele herdenkingsmomenten zullen er zijn, al is deze 75^{ste} herdenking vast en zeker anders dan anders. Nationaal is die bij het Indisch Monument in de Scheveningse Bosjes aan de Prof. B.M. Teldersweg in Den Haag (vlak bij Madurodam) het bekendste.

Er is tegelijk veel dubbelheid: het is geen bevrijdingsdag. Op 17 augustus werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. De onrustige tijd van de Bersiap volgde; vele Nederlanders en Indische Nederlanders verloren hun leven en alles wat zij (nog) bezaten. De Japanse bewakers van de kampen werden nu beveiligers; buiten de kampen was het levensgevaarlijk.

Het gedicht van De Stoppelaar verwoordt een verlangen, een heimwee. Maar de tijd na de nacht van de Japanse bezetting werd bepaald niet gevuld met adembenemende bloemengeur. De Stoppelaar zelf maakte die dag overigens niet meer mee: hij stierf – net 60 jaar oud – op 5 januari 1945 in het jappenkamp Tjimahi, even westelijk van Bandoeng gelegen. In hem, met zijn gedicht, mogen hierbij alle slachtoffers zijn herdacht.

Van vele persoonlijke Indische vrienden en van vele goede Indische bekenden – meerderen zijn al eens of vaker in de Rehobothkerk geweest – heb ik het verhaal beluisterd: van de zware zwarte tijd na 1941/42, na 15 en 17 augustus 1945, van de kampen, het geweld, de Nederlandse militaire acties, de soevereiniteitsoverdracht en daarna. Er is heel veel dubbelheid: van heimwee naar Indië en verbondenheid met het moderne Indonesië; van hun oude bestaan in Oost en het nieuwe bestaan in West; van het naar Nederland komen met alles verloren te hebben en niets vergoed te krijgen (de militairen van het KNIL moesten actie voeren om hun soldij over de jaren van de Japanse bezetting alsnog te ontvangen) en de excuses en geldbedragen die Nederland in onze dagen jegens Indonesië uitsprekt en uitkeert. De loop van de geschiedenis is over deze mensen heen gewalst. Tekenend dat bij het Haagse Indisch Monument altijd bloemen liggen; heel vaak bloemen die na de uitvaart van een Indisch iemand door familieleden daar neergelegd worden.

Alle vele persoonlijke Indische vrienden en alle vele goede Indische bekenden: mensen in alle gewone menselijkheid. Ik houd ze in hoge ere!

Bij veel herdenkingen en momenten van afscheid klinkt het lied, dat door Wieteke van Dort gezongen wordt:

*De zon, in het Oosten gerezen
Daalt in het Westen neer,
Er valt geen scheiding te vrezen
De zon keert altijd weer.*

*Als onder de sterren in het Westen
Ons leven is volbracht,
Zegt ook het land in het Oosten
Zijn kinderen goede nacht.*

*Wij missen de grond van de Tropen
De weg, door ons begaan,
Wij kunnen ons hart niet verkopen
Wij bieden het niet aan.*

*Wij willen dit warme herdenken
Uit veler vrienden naam,
Als een groet aan allen schenken
Die ons zijn voorgegaan.*

Bereikbaar

In de tweede helft van juli had ik geen e-mail tot mijn beschikking. Bij het installeren van de nieuwe computer bleek dat er bij de verhuizing van Den Haag naar Vlaardingen iets mis gegaan was: de e-mail werkte sinds die verhuizing prima, maar kon niet zomaar overgezet worden, want die ging nog via Den Haag. Dat nam dus allemaal meer tijd en energie... Maar het werkt sinds een paar dagen en kan ik veel mailtjes nu ook beantwoorden. Ik bedacht mij dat het telefonisch wellicht ook makkelijker voor u zou zijn om een tijd te noemen waarop ik het meest thuis ben: maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 13.30 uur maakt u de meeste kans. In negen van de tien keer ben ik er dan. Op andere tijden kunt u het natuurlijk ook gewoon proberen, maar dit is even een handvat.

Maakt u van e-mail en telefoon goed gebruik om dingen door te geven: leuke en minder leuke, van ziekenhuisopname tot het weer thuis komen daarvan en noem maar op. Maak uzelf niet spoorloos, want dan wordt het heel lastig om actie naar u te ondernemen. Wanneer niets bekend is, gebeurt er nu eenmaal ook niets en zijn we elkaar misschien wel aan het teleurstellen.... Toch niet wat de voorkeur geniet; dus helpen we elkaar voort in het houden van contact!

Ten slotte

Wij zien uit naar de eerstvolgende persoonlijke ontmoeting! Verder blijft deze aansporing natuurlijk volop van kracht: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail, kaarten en de opnames van de kerkdiensten: het zijn allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Kerkdienst 6 september

Beste mensen,

We kijken uit naar de eerste viering op zondag 6 september aanstaande in de Rehobothkerk. De opstelling van stoelen is berekend op een viering met totaal 75 mensen.

Voor een goede organisatie die het ook iedereen mogelijk maakt deze vieringen bij te wonen moeten er heldere afspraken zijn waar iedereen zich aan te houden heeft. Het coronavirus ligt nog steeds op de loer en willen allen dat een ieder gezond blijft.

Regels en afspraken voor de kerkgang:

1. Als u verkouden bent, blijf dan thuis.
2. Na de dienst is er geen koffiedrinken.
3. Er is GEEN samenzang door de gemeente.
4. Alleen als het niet anders kan, maakt u gebruik van het toilet.
Maak dit dan kenbaar aan de coördinator, hij begeleidt u naar het toilet.
 - voor vak bij grote orgel; toilet in toren.
 - voor vak bij kleine orgel; in gang consistorie.
5. De garderobe is niet beschikbaar, u hangt uw jas over de rugleuning van uw stoel.

6. U komt de kerk binnen via de hoofd- of zijdeuren. De zitplaats wordt aangewezen.
7. Er zijn rijen met telkens 2 stoelen welke op de vereiste onderlinge afstand staan van 1½ meter.
8. Inschrijving door opgave bij mevr. Lenie de Boer-Keizer. Contactgegevens: zie hieronder.
9. Eventuele tussentijdse wijzigingen zijn altijd mogelijk. Raadpleeg daarom de website van onze wijkgemeente, www.centrumwest.nl

Uw deelname meldt u aan **tussen woensdag 26 augustus en woensdag 2 september** bij:
mevrouw Lenie de Boer - Keizer,
telefoon: 010-4340176
of per e-mail, jenmdeboer@hetnet.nl

De wijkkerkrentmeesters.

Zangers en zangeressen gezocht

Vanaf 6 september zal er in de Rehobothkerk weer iedere week op zondag een kerkdienst zijn, maar nog zonder samenzang door de gemeente. In het vorige wijkbericht stond al een oproep voor enthousiaste zangers en zangeressen, die bij toerbeurt in een kleine groep medewerking willen verlenen bij het zingen van de liederen tijdens de kerkdiensten. Dat heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd, maar er kunnen er nog meer bij! Houd je van zingen en kan je daarbij redelijk op toon en in de maat blijven, schroom dan niet om je op te geven! Graag vóór 24 augustus zodat er een rooster gemaakt kan worden. De beide organisten Jan Blankers en Hans Treurniet verzorgen de begeleiding op het kleine orgel. De liederen zullen ruim van tevoren bekend zijn en met noten afgedrukt worden op een liederenblad. Ongeveer drie kwartier voorafgaand aan de kerkdienst of opname worden de liederen met elkaar gerepeteerd.

Graag dus nog enkele de reacties, of heb je nog vragen, neem contact op met:

- Wim van Klaveren, kerkrentmeester, 06-49205920, e-mail w.vanklaveren@kpnplanet.nl
- Jan Blankers, organist, 06-10132589, e-mail janblankers@yahoo.com
- Hans Treurniet, organist, 06-51081209, e-mail hans.treurniet@xs4all.nl

Een kaarsje branden voor.....?

Ook in augustus, wat het nu al is, wat vliegt die tijd toch voorbij, bent je van harte welkom een kaarsje te branden voor? zo lang we nog geen kerkdiensten hebben, willen we daar mee doorgaan.

Er zijn mensen die het heel fijn vinden om regelmatig een kaarsje te komen branden of om even in de kerk te zitten, even tot rust komen en denken aan? Wij weten dat niet. Maar daar gaat het ook niet om. Het kan en er wordt gebruik van gemaakt, daar gaat het om!

Als je nog niet bent geweest, kom dan toch eens langs. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur kan dat. Tot gauw ziens hopen we.

Hannie en Marian

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en

mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.