

Wijkgerichten 11 maart 2019

Veertigdagentijd

De zondagen in de Veertigdagentijd dragen eigen namen. Na zondag 'Invocabit', 'Roept hij Mij aan' (Psalm 91: 15) en zondag 'Reminiscere', 'Gedenk uw barmhartigheid' (Psalm 25: 9), komt zondag 'Oculi', 'Mijn ogen zijn op de Heer' (Psalm 25: 15). Die wordt weer gevolgd door zondag 'Laetare', 'Verheug u, Jeruzalem' (Jesaja 66: 10), de middelste zondag van de Veertigdagentijd, waar door het paars al iets van het lichtende en stralende wit heen schemert. De namen zijn bij bijna alle zondagen ontleend aan het woord – in het Latijn – van de psalm die bij die zondag hoort, als een thematiek die ook in de lezingen van die zondag terugkomt. Zo helpt het ons nog meer bewust deze tijd van het kerkelijk jaar in ons geloof te beleven. De laatste twee zondagen, die ook wel de 'passiezondagen' worden genoemd, zijn na 'Laetare' de zondagen 'Judica', 'Doe mij recht' (Psalm 43: 1) en 'Palmarum', 'Palmzondag'. Met die laatste begint ook de "Stille Week" direct vooraf aan Pasen. Steeds een indrukwekkende en indringende periode van het kerkelijk jaar: tijd van inkeer en bezinning bij het volgen van onze Heer naar zijn kruis en opstanding.

Kerkdienst

Aanstaande zondag, 17 maart, is het 'Reminiscere' en heel klassiek wordt dan gelezen over de verheerlijking op de berg. Wij openen dus de Schrift bij Exodus 34 : 27 – 35 en Lucas 9 : 28 – 36. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Vesper

Op zondagmiddag, 17 maart, is er om 17.00 uur weer een vesper in de Grote Kerk. Ik zal daar in voorgaan. In de reeks van de Bijbelse Lofzangen is nu de zogenaamde 'Hymne uit Filippijzen' aan de beurt: Filippijzen 2 : 6 – 11. natuurlijk ook hier hartelijk welkom!

Avondgebeden Grote Kerk

Samen met de wijkgemeente Grote Kerk zijn er in onze wijk ook deze Veertigdagentijd weer wekelijkse avondgebeden en in de Stille Week ook op de eerste drie dagen van die week. Steeds in de Grote Kerk op woensdag 20 maart, 19.30 uur; woensdag 27 maart, 19.30 uur; woensdag 3 april, 19.30 uur; woensdag 10 april, 19.30 uur; maandag 15 april, 19.30 uur; dinsdag 16 april, 19.30 uur en woensdag 17 april, 19.30 uur. U bent er van harte welkom!

Bloiskring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 18 maart. Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! Wij sluiten nu het boek Ester af met de hoofdstukken 7, 8, 9 en 10. Een heel lang stuk, te lang om het op de kring voor te lezen, dus vandaar de vraag om het tevoren thuis al gelezen te hebben. Hierbij van harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag tot maandag 18 maart!

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Paasgroetenactie 2019

Dit jaar willen wij als wijkgemeente een initiatief van Kerk in Actie, Epafra's en het Protestants Justitiepastoraat ondersteunen. Er zijn prachtige kaarten beschikbaar, die wij voorzien van een Paasgroet naar politieke gevangenen in het buitenland en naar gedetineerden en ex-gedetineerden in Nederland kunnen sturen. Dit sluit mooi aan met de 40 dagentijdscampagne 'Een nieuw begin'. Wij vragen u om op 17 of 24 maart bij onze tafel in de hal bij de hoofdingang of aan een tafel tijdens de koffieontmoeting langs te komen om een kaart te tekenen. U mag er een Paasgroet op vermelden en uw naam, maar beslist geen adres. De kaarten, die voor politieke gevangenen in het buitenland bestemd zijn kunt u thuis voldoende frankeren en op de post doen. De kaarten voor Nederland bestaan uit een set van twee kaarten, één bestemd voor een gedetineerde en een kaart, die hij/zij zelf kan versturen. Ook voor deze kaarten geldt: een Paasgroet en uw naam, maar geen adres. Voor deze kaarten vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. Namens de wijkdiakenen bij voorbaat dank voor uw deelname.

Jaap Kleijwegt

Ouderensoos 'De Regenboog'

Na 14 jaar zich te hebben ingezet voor onze ouderen, eerst als gastdame en vervolgens als secretaris en daarna voorzitter van zowel de Ichthus Soos als de Regenboogsoos, heeft Krijna Bogaart na rijp beraad besloten om haar functie als voorzitter te moeten opzeggen, zodat ze meer tijd krijgt voor haar privéleven. Wel blijft ze aan als gastdame van de Ouderensoos 'De Regenboog'. Gelukkig is voor opvolging gezorgd doordat Maaïke Vis zich bereid heeft verklaard het stokje van Krijna te willen overnemen. Samen zullen zij tot het einde van dit seizoen samenwerken om de activiteiten, die nog in de planning staan, te organiseren. Wij willen Krijna hartelijk danken voor alles wat ze voor zowel de gastdames als soosleden heeft betekend en voor de fijne samenwerking. Maaïke willen we van harte welkom heten als de 'nieuwe' voorzitter. Voor haar is het niet vreemd want in het verleden is zij ook al eens voorzitter van de ouderensoos geweest. Namens 'De Regenboog':

Ina Nieuwstraten

Veertigdagen- of vastentijd

Een NIEUW begin, dat is het thema van deze 40 dagen- of vastentijd. Er zijn vast ook in onze wijk wel mensen die opnieuw willen beginnen. Maar denkt u eens aan kinderen in oorlogsgebieden, ouders die hun kinderen niet te eten kunnen geven, meisjes en vrouwen die uitgehuwelijkt en onderdrukt worden, gevangenen die hun straf hebben uitgezeten? Hoe graag zouden zij niet opnieuw willen beginnen. Daar kunnen we van alles bij voorstellen. U kunt hen helpen door te besparen en dat geldt in de zakjes bij de uitgangen aan het eind van de dienst te doen. Afgelopen vrijdag, 8 maart, was de eerste vastensoepavond. We hadden 35 deelnemers en de opbrengst van deze avond was €115,50. Dat begint al goed! Daar gaan we graag mee door. Tot en met de woensdag kunt u, bij voorkeur via de lijst of de e-mail en anders via mijn mobiele telefoon doorgeven dat u mee eet met de volgende Vastensoep. We nemen dan zelf een mok of bord en lepel mee. Om kwart over 6 beginnen we en voor kwart over 7 kunt u met een volle maag weer vertrekken. Het geld wat u daarmee bespaarde, u hoeft dan thuis niet te koken, kunt u in de zakjes na de maaltijd doen.

Nog even uw aandacht voor deze speciale week. Woensdag wordt de Geuzenpenning uitgereikt aan padre Alejandro uit Mexico. Hij zet zich in voor het lot van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Zij zijn op de vlucht voor de criminaliteit en corruptie in hun land. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van andere criminelen, die zich voordoen als vluchtelingen en als ze er achter komen dat de echte vluchtelingen geld hebben, dan worden ze vermoord en beroofd. Ook Amnesty International zet zich in voor deze mensen. Padre Alejandro krijgt hiervoor de Geuzenpenning 13 maart. Hij komt zijn verhaal vertellen in de

Windwijzer, dezelfde avond als wij Vastensoep hebben, vrijdag 15 maart. Die avond begint om 8 uur, dus dat kan makkelijk na het eten, en is gratis toegankelijk. U begrijpt dat een gift voor zijn werk van harte welkom is. De inloop is om kwart voor 8.

Na het optellen van de verkochte artikelen van de Wereldwinkelstand afgelopen zondag kwam er een bedrag van €168,70 uit. Fijn hoor, hartelijk bedankt namens de Wereldwinkel. Succes met het besparen en een goede week gewenst.

Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649

Bespaartip van de week

De wasdroger niet gebruiken. Maar de was laten drogen in Gods wind en zon.

Boekenmarkt en oud papier

Zaterdag 16 maart is er weer de maandelijkse boekenmarkt. Boeken, puzzels en kaarten zijn er volop te koop. Iedere bezoeker krijgt die dag een boekenweekgeschenk uit voorgaande jaren. In de koffiehoeke is er tijd voor een gezellige babbel. Op het plein staat de container klaar voor uw oud papier. Alvast een vooruitblik: 20 april, de zaterdag voor Pasen is er geen boekenmarkt. De inzameling van het oud papier gaat dan wél gewoon door. Namens ons team een hartelijke groet,

Adri van Vliet

Dank

Heel veel dank voor alle lieve reacties na mijn operatie. Ik ben weer thuis en ondanks de beperkingen ben ik ontzettend blij en dankbaar. Met de zak wol ben ik erg blij: ik heb nu alle tijd om daar mee aan het werk te gaan voor de 'Aktie Schoenendoos'. Nogmaals dank. Lieve groeten ook van Paul,

Leny Hofman

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonisch hulpdienst.