

Wijkberichten 14 januari 2019

Kerkdienst

Aanstaande zondag, 20 januari, is het Kanazondag. De bruiloft die in het water dreigt te vallen en daar openbaart zich de vreugde van het Koninkrijk Gods in de gloedvolle wijn. Zo maakt Jezus zich bekend. Johannes 2 : 1 – 11 is dus de schriftlezing en Jesaja 62 : 1 – 5 is in het leesrooster dan de eerste lezing. Nu wordt er vanaf deze zondag ook een alternatieve lezing aangegeven voor de zondagen na Epifanie: een reeks van zondagen over het boek Ester. Een prachtig bijbelboek dat in de klassieke leesroosters niet of nauwelijks voor komt, maar dat wél heel boeiend is. Het lijkt mij geweldig leuk om dat boekje eens samen aan de orde te hebben op de komende zondagen, dus ik denk daar serieus over. De eerste lezing wordt dan Ester 2 : 1 – 17 (of anders de genoemde lezing uit Jesaja). In die komende reeks zondagen ben ik ook een keer vrij en verwelkomen wij een gastvoorganger; mocht deze ook voor Ester kiezen, dan geen probleem en anders schuiven wij gewoon een week verder met de lezingen uit Ester. Komende zondag vieren wij ook het Heilig Avondmaal en wij hopen op een fijne en gezegende dienst!

Bloiskring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 21 januari. Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! Toen wij de vorige keer het boek Openbaring afsloten, viel de naam van het bijbelboek Ester om in januari mee te beginnen. Pas later kwam ik tot de ontdekking dat dit ook als alternatief leesrooster voor de zondagen na Epifanie aangegeven is. Het bespreken van Ester op de Bloiskring en als invulling van de kerkdienst zal elkaar niet bijten... Deze eerste keer gaat het over Ester 1 en 2; een lang stuk, te lang om het op de kring voor te lezen, dus vandaar de vraag om het tevoren thuis al gelezen te hebben. Hierbij van harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag tot maandag 21 januari!

Avondgebed

In de 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen' zal er in Vlaardingen elke avond in één van de kerken om 19.00 uur een avondgebed zijn. Op dinsdag 22 januari is dat in de Rehobothkerk en ik zal voorganger zijn. Natuurlijk bent u er allemaal heel hartelijk welkom, samen met allen uit de andere Vlaardingse kerken; een halfvolle kerk viert immers veel fijner dan een halflege...! Elders in dit wijkbericht en/of dit kerkblad staat er meer over te lezen. Tot volgende week dinsdagavond!

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Bijbelkring: *Het verhaal gaat*

Na onze decemberstop komen we op dinsdagmorgen 22 januari weer bij elkaar in de Rehobothkerk. We starten om 9.30 en ronden tegen 11.00 uur weer af. We lezen uit *Het verhaal gaat* van Nico ter Linden en dat geeft altijd weer stof tot nadenken. Centraal staat het evangelie van Johannes. We praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag. Mocht u nooit geweest zijn, kom gerust eens kijken. Het zijn altijd waardevolle ochtenden met elkaar. Van harte welkom!

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Vorige week schreef ik het al, maar komende week is het zover. Van 20 t/m 27 januari wordt de Week van Gebed voor de Eenheid gehouden, georganiseerd door de Verzamelde Kerken van Vlaardingen en door de Raad van Kerken. Elke avond is er in deze week een avondgebed. Het zou fijn zijn als er mensen zijn die elke keer gaan. Maar ook als dat niet kan, is het misschien wel mogelijk een paar avonden te bezoeken. Ik zal hieronder het schema zetten, zodat u weet waar u heen kunt gaan. Elke avond begint om 19.00 uur en is ongeveer 19.45 uur afgelopen. Het is mogelijk dat u na afloop nog een kopje koffie kunt drinken en even kunt napraten. Leuk toch, om christenen in en uit andere kerkgemeenschappen te ontmoeten. In de Rehobothkerk zal er na afloop koffie en thee klaarstaan.

Datum	Kerk	Adres
Ma. 21-01	Leger des Heils	Magnoliastraat 41 3135 VR Vlaardingen
Di. 22-01	Rehobothkerk	Billitonlaan 104 3131 LL Vlaardingen
Woe. 23-01	Remonstrantse kerk	Hoflaan 39 3134 AB Vlaardingen
Do. 24-01	Pax Christikerk	Reigerlaan 51 3136 JJ Vlaardingen
Vr. 25-01	Kerk van de Nazarener	Zwanensingel 1 3136 GZ Vlaardingen
Za. 26-01	Grote Kerk	Markt 63 3131 CR Vlaardingen

Als u 22 januari niet kunt komen omdat u geen vervoer hebt, laat het weten, mogelijk kunt met iemand meerijden. Als er mensen komen, die een plekje over hebben in de auto, wilt u dat dan ook laten weten?

Tot ziens, Marian Verhagen
tel. 0102239019 of 0620379649
of per e-mail marian.verhagen@post.com

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*