

Wijkberichten 5 november 2018

Even terugblikken

Afgelopen zondag was de dienst waarin we de namen noemden van gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We mochten vooral terug horen dat mensen het een waardevolle dienst vonden. Zo'n dienst 'is' er niet zomaar. Veel mensen doen zowel voor als achter de schermen heel erg hun best om er een mooie viering van te maken. Als voorbereidingsgroep deelden we weer een mooi proces in de aanloop naar afgelopen zondag. Een woord van dank voor iedereen die zijn of haar bijdrage leverde is daarom heel erg op zijn plek. In woord, in symbool, in ritueel en muziek probeerden we alles samen te laten komen en dat is weer waardevol gebleken. Zo'n viering is ondenkbaar zonder muziek, maar ook zonder symbolisch bloemstuk, zonder een mooie gedrukte liturgie, zonder het gedachtenisboek. Ook is het fijn dat er iemand is die alles voor en na de viering in goede banen leidt, zodat alles rustig en waardig verloopt. Voor alle mee 'denkers' en mee 'doeners': Ontzettend bedankt!

ds. Nico Paap en Petra Nijboer

Kerkdienst

De elfde november van dit jaar is voor mensen met een bewuste beleving van de geschiedenis een belangrijke gedenkdag: op de elfde dag van de elfde maand om 11.00 uur werden in 1918 de wapens neergelegd. De massaslachting van mensenlevens van de Eerste Wereldoorlog was voorbij. In het totaal ontredderde Europa bleven de wapens maar heel erg kort neerliggen in binnenlands strijdgewoel in meerdere landen en het uiteindelijke vredesverdrag, dat in 1919 in Versailles werd ondertekend, bevatte al alle kiemen voor een tweede mondiale oorlog al twintig jaar later. De Eerste Wereldoorlog speelt in het Nederlandse collectieve geheugen nauwelijks een rol, maar in alle omringende landen zal het aanstaande zondag een wezenlijke dag zijn, een dag die hun heden enorm bepaald heeft.

In de Rehobothkerk zal ik de voorganger zijn. De schriftlezingen zijn Leviticus 19 : 1 – 2 ; 9 – 18 en Marcus 12 : 28 – 34. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wijkblad

Het eerstvolgende wijkblad verschijnt op 30 november aanstaande, vriendelijk verzoek aan de bezorgers om deze datum alvast in de agenda te zetten. Kopij kan worden aangeleverd uiterlijk 16 november bij Joke de Zwart, joke53@live.nl of in de brievenbus: Veerplein 23, 3131 CX Vlaardingen.

Wijkkas

In de maand oktober werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand oktober bedroeg € 18,08, inclusief een zak met heel veel 2 eurocenten. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 50. Via Jannie de Bruijn werd een gift van € 10 ontvangen. Via Lenie de Boer een gift van € 20 en via Annet Duijverman werd een gift van € 10 ontvangen. De opbrengst van het oud papier in de maand september bedroeg € 92 (2,30 ton).

Alle gevers en medewerkers van het oud papier hartelijk bedankt.

Een hartelijke groet,

Paul Faas
Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie

Elke maand ontvangen wij van iemand een gift van € 20,00 op onze bankrekening. In de maand oktober ontvingen wij twee kontante giften: via Ger van Embden € 5,00 voor een CD en via Lenie de Boer € 20,00 bij het bezorgen van een bloemengroet. In de bloemengroetbussen op 4 november werd de opbrengst door een gulle gever volgestort tot € 95,00. Hartelijk dank aan allen.

Met vriendelijke groet, Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*