

Wijkberichten 29 oktober 2018

Zondag 4 november

Deze zondag, die het meest dicht bij Allerheiligen is, zullen wij stil staan bij gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemen hun namen en mogen dat doen vanuit de gedachte dat al die namen geschreven blijven in de hand van God. De lezingen zijn voor deze zondag klassiek: Jesaja 60: 1 – 3 en 19 – 20 over het licht en Matteüs 5: 1 – 12 (de Zaligsprekingen). Voorgangers zijn ondergetekenden, maar de dienst is met meer mensen voorbereid. Zo zal er weer een liturgisch bloemstuk zijn en een roos voor elke naam die genoemd wordt. De Vespercantorij zal medewerking verlenen. Wij hopen op een troostrijke dienst, waarbij iedereen die leeft met leegte en gemis de ruimte mag ervaren om er te zijn met alles wat hij/zij voelt.

Aan de praktische kant bij deze dienst is het goed te noemen dat er een liturgieboekje zal zijn en dat er kinderoppas en kindernevendienst is.

Wij hopen op een goede en gezegende dienst!

Namens de voorbereiders,
ds. Nico Paap en Petra Nijboer

Bloiskring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 5 november. Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! Wij gaan verder met onze ontdekkingsreis in het boek Openbaring, waaruit wij een selectie van enkele hoofdstukken lezen. Na een inleiding op het boek hebben wij de hoofdstukken 1, 4 en 7 besproken. Wij vervolgen nu met hoofdstuk 12. Hierbij van harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag tot maandag 5 november!

Vrijwilligersmiddag

Natuurlijk zie ook ik uit naar de vrijwilligersmiddag op zaterdag 10 november: hopelijk komen er zeer velen uit onze wijk, want we tellen heel veel vrijwilligers. Zonder hen zou het gemeentewerk gewoon onmogelijk zijn. Een moment dus om dat eens goed te onderstrepen en met warmte en betrokkenheid elkaar te ontmoeten!

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vorming en toerusting

In het programma voor de gezamenlijke Protestantse Kerk Vlaardingen, aangeboden door het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers, zijn we aangekomen bij de tweede avond, met als onderwerp: Kyrie en Gloria. Deze keer zijn we in de zaal van de Rehobothkerk op donderdag 8 november om 20.00 uur. De avond wordt geleid door ds. Guus Froberg en ds. Peterjan van der Wal. Het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden. Hopelijk zijn we uit onze wijk ook goed vertegenwoordigd. Mocht u een probleem met vervoer hebben, bel dan gerust 4351039.

Jaap Kleijwegt

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*