

Wijkberichten 3 september 2018

Kerkdienst

Na twee heel bijzondere en heerlijke diensten – het kerkterras van 26 augustus en de startzondag van 2 september – gaan wij aanstaande zondag, 9 september, verder met het lezen uit Marcus. De lezingen zijn dan Deuteronomium 4 : 1 – 2, 9 – 20 en Marcus 8 : 27 – 9 : 1. In deze dienst worden ook enkele ambtsdragers herbevestigd; in het kerkblad van 3 augustus zijn hun namen al genoemd en nu even in herinnering teruggeroepen: de heer Wim Poot als ouderling, de heer Jaap Kleijwegt en de dames Nel Kleijwegt en Wil Verkade als diaken. Wij hopen op een feestelijke en gezegende dienst!

Bijzonder

In de nacht van 8 op 9 september wordt op het plein van de Rehobothkerk de ‘Nacht zonder dak’ gehouden. Jeugdwerker Juliëtte Pol vertelt er elders in dit nummer van Onderweg meer over en hieronder staat een stukje van Marian Verhagen: daar verwijs ik graag naar. Op zondagmorgen 9 september, vooraf aan onze kerkdienst, vieren wij met de jongeren die de nacht doorstaan hebben een kort ochtendgebed. Om 9.15 uur is iedereen daarbij ook hartelijk welkom op het plein van onze kerk (bij slecht weer binnen)! En terzijde: het parkeren van auto's op het plein kan dus pas vanaf ongeveer 9.45 uur. Een ochtendgebed om niet te missen dus!

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Nacht zonder Dak

Op zaterdag avond is er een manifestatie van Nacht zonder Dak in onze kerk en vooral op het KERKPLEIN. 's Avonds vanaf 7 uur is er een gezellige avond op het plein, er is een café zonder dak om wat te drinken en er worden spellen gespeeld. En er worden krotjes gebouwd van kartonnen dozen. Er komt ook iemand van de stichting Tear vertellen wat zij met het geld, dat op deze manier ingezameld wordt, gaan doen. Later op de avond, als het bedtijd wordt, gaat in de krotjes geslapen worden door de deelnemers. Dit om eens mee te maken, hoe dat voelt, geen dak boven je hoofd als je gaat slapen en dat je alleen als bescherming een kartonnen doos hebt. Het zou leuk zijn als gemeenteleden van de Rehobothkerk langs komen om de deelnemers te supporten. U kunt alles nalezen op: nachtzonderdak.nl/Vlaardingen en op tear.nl. Tot ziens.

Marian Verhagen

Wijkdiaconie

In de maanden juli en augustus was het wat rustiger in mijn kasboek en bij de bankafschriften. Ik noem u de volgende ontvangsten: op 5 augustus gaf u € 80,00 in de bloemengroetbussen en op 2 september € 41,65. Uit het busje van de kring 'Het verhaal gaat' ontvingen wij € 51,00. Verder werd bij bezorgen van een bloemengroet door Els van Gijn € 5,00 ontvangen en door Greet van Kranenburg € 1,40. Bij huisbezoek werd door Joop Immerzeel € 10,00 ontvangen bestemd voor de bloemengroet. Op de bankrekening ontvingen wij € 20,00 en € 25,00. Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester

IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkkas

In de maand augustus werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand augustus bedroeg € 15,30. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20. Via Nel Romers werd een gift ontvangen van € 50, via Joop Immerzeel een gift van € 8 en via mevrouw Vermeulen een gift van € 10. De opbrengst van het oud papier in de maand juni bedroeg € 98,00 (2,80 ton). De papierprijs is gelukkig weer iets gestegen. Ondanks veel contact met Irado is de opbrengst van april nog steeds niet ontvangen. Maar ik blijf volhouden! De opbrengst van de boekenmarkt van juni bedroeg € 75. In juli en augustus was er geen boekenmarkt, maar op 15 september a.s. bent u weer van harte welkom! Ook voor het oud papier. Alle gevers hartelijk bedankt. Alle medewerkers van de boekenmarkt en het oud papier ontzettend bedankt voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!

Paul Faas
Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*