

Wijkberichten 27 augustus 2018

Kerkdienst

Aanstaande zondag, 2 september, is onze startzondag. Zoals in het vorige wijkbericht al geschreven, wordt het eigenlijk een gemeentezondag. Onze eigen wijkgemeente, nu en naar de toekomst toe, staat centraal: voor ons allemaal dus van groot belang daarin mee te denken en over mee te praten. Dat doen we aan de hand van het thema 'Wat een geluk'. We beginnen met een korte en huiselijke dienst, waarin Petra Nijboer en ik samen voorgaan. In die dienst zitten ook enkele verrassingen. Want het bezig zijn met onszelf, met als onderdeel het wijkbeleidsplan, is heus niet taai of saai, maar juist met vrolijke en speelse accenten. Daarom wordt er graag op iedereen gerekend om mee te doen: betrokken én met een zonnige blik! Wij hopen op een fijne dienst en inspirerende zondag!

Bloiskring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 3 september. Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! Wij gaan verder met onze ontdekkingsreis in het boek Openbaring: een heel boeiend Bijbelboek met een eigen 'golflengte'. Uit dit boek lezen wij een selectie van enkele hoofdstukken. Na een inleiding op het boek hebben wij de hoofdstukken 1 en 4 besproken. Wij vervolgen nu met hoofdstuk 7. Hierbij van harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag tot maandag 3 september!

Zomerprogramma

Op onze website www.centrumwest.nl staan intussen het hele programma, de boekjes van de zangmiddagen en foto's van de verschillende activiteiten. De moeite van het bekijken waard! Misschien vindt u al in dit wijkbericht twee foto's in het klein en in zwart-wit. Alles in groter formaat en in kleur dus op het internet.

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Startzondag

Zondag 2 september houden we de startzondag. We beginnen in een 'huiskameropstelling' met een kort ochtendgebed. Dan is het tijd voor koffie. Vervolgens kunt u zich uitspreken over het herschreven beleidsplan en jaarplan, beide vorige week aan u uitgereikt. Daarna gaan we in op de briefjes die u vorig jaar heeft ingevuld op de vraag om onze gemeente in één woord te typeren. Naar aanleiding hiervan kunnen wat dieper ingaan wat wij als gemeente verder voor elkaar en onze omgeving kunnen betekenen.

We besluiten de dag rond 12:00 uur met een eenvoudige broodmaaltijd, want wat typeert de saamhorigheid meer dan samen te eten. Wel vraag ik u uw eigen brood mee te nemen. Dit lijkt wat vreemd en dat liet u ook blijken toen dit vorige week werd afgekondigd. Toch heeft het alleen een praktische achtergrond. Ik ben veel mensen afgegaan om deze dag te helpen voorbereiden. Net zo vaak kreeg ik te horen dat men in verband met vakantie of andere verplichtingen niet aanwezig te zal zijn. Dan is een broodmaaltijd organiseren lastig. Moeten we rekenen op 100, 80 of 60 mensen. Of we hebben veel over of we hebben een tekort. Waarom dan veel (wellicht) onnodige kosten maken, onze wijkkas is nu eenmaal niet rijkelijk bedeeld, als we het simpel kunnen oplossen. Wij zorgen voor koffie / thee en melk / karnemelk, u voor uw boterhammen en alles erop wat u zelf wilt of mag hebben.

We hopen op een inspirerende zondagmorgen.

Ook namens Nico Paap en Petra Nijboer,
Bram van der Staay

Dank

Kort geleden waren Tonny en ik 50 jaar getrouwd. We kregen daarvoor bloemen van onze wijk. Ook werden we van vele kanten gefeliciteerd. Het was hartverwarmend, onze dank daarvoor.

Leen Hokke

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*