

## **Wijkberichten 20 augustus**

### **Kerkdiensten**

Aanstaande zondag, 26 augustus, is de Rehobothkerk gesloten. Op die zondag is iedereen uit vele kerken in Vlaardingen hartelijk welkom bij de ‘terrasdienst’ in het Hof. Vorig jaar heb ik dit voor het eerst meegemaakt en het was een belevenis! Mocht het onverhoopt geen geschikt weer zijn voor een dienst in de open lucht, dan wordt uitgeweken naar de Grote Kerk.

Vast een vooraankondiging voor de zondag er na: 2 september is onze startzondag en die willen we graag inkleuren als een gemeentezondag. In het woord ‘gemeente’ zit ‘gemeen’ en dat betekent hier zeker niet zoiets als ‘lelijk achterbaks’, maar het draagt de oude betekenis van ‘samen’: met een verrassend programma gaan wij onszelf dus bepalen bij onze ‘gemeenschap’. Het thema als leidraad is ‘wat een geluk!’ Scriba Lenie de Boer heeft iets verder in dit wijkbericht trouwens een heel concreet verzoek voor deze feestelijke zondag.

### **ZOMERPROGRAMMA 2018**

In de zomer van dit jaar 2018 is en was er een écht zomerprogramma. In juli en augustus elke week een activiteit op woensdag of op dinsdag. De eerstvolgende activiteit is de laatste: met de broodmaaltijd: op woensdag 29 augustus sluiten wij af. Gezamenlijk eten is een prima vorm van ontmoeting; in alle rust met elkaar aan tafel en alle ruimte voor gesprek. Vergeet niet om u voor deze activiteit even op te geven in verband met de boodschappen. U bent hartelijk welkom!: om 12.30 uur in de Rehobothkerk.

Woensdag 29 augustus: 12.30 uur, broodmaaltijd (opgave vooraf wenselijk).

Het hartelijk welkom geldt uiteraard ook voor iedereen uit de andere wijken en u kunt ook een goede buur, bekende of familielid meebrengen; gewoon open voor allen die het fijn vinden om mee te doen!

Voor de broodmaaltijd is opgave vooraf dus wel wenselijk: we komen niet graag te kort en houden liever ook niet te veel over. Bij de kerkdienst op zondagmorgen ligt die lijst er.

Ook in de zomermaanden een levende en levendige gemeenschap: de Rehobothkerk is open voor ontmoeting! Hartelijk welkom en graag tot ziens! Binnenkort zullen op onze website [www.centrumwest.nl](http://www.centrumwest.nl) ook meerdere foto's van ons dan voorbij de zomerprogramma te zien zijn. Het was in werkelijk alle opzichten een geweldig succes met veel deelnemers! Uiteraard ook geweldig veel dank aan iedereen die zich zo fantastisch heeft ingezet om het allemaal mogelijk te maken!

### **Ten slotte**

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

### **Overleden**

Wij gedenken Martina Hendrika Wentinck – Geerling (89 jaar, Frank van Borselenstraat 25d, overleden op 7 juli). Geboren in Rotterdam kende ze een fijne jeugd, al liet de oorlog zijn sporen na. Ze trouwde met Henk, ze kregen twee kinderen. Toen zij groter waren, ging ze weer aan het werk, voor die tijd uniek. Tini was zorgzaam, liefdevol, betrokken, eigenwijs,

duidelijk, trouw, een vrouw van nu, met wie je een goed gesprek kon voeren en die een goed gevoel voor kunst en geschiedenis had. Ze accepteerde mensen zoals ze waren. Ze was kwetsbaar geworden, maar verstond de kunst er het beste van te maken en in het nú te leven. Ze was tevreden en zocht het in kleine dingen. Liefdevolle verbondenheid, dat kenmerkte haar. Het onverwachte overlijden van haar man was een enorme klap, die ze sterk incasseerde. Ze was een oma waar de kleinkinderen graag kwamen en ze was gastvrij naar wie over de vloer kwam. Een zware en spannende operatie lukte, maar het herstel kwam niet op gang. Zij moest het leven loslaten. Haar leven lang kende ze een groot vertrouwen in God, in alles voelde ze zich door Hem gedragen. Op vrijdag 13 juli was het afscheid in crematorium Beukenhof. Haar dierbaren blijven achter met gemis. Dat zij mogen ervaren dat haar liefde met hen mee blijft gaan en dat de Eeuwige hen draagt.

Petra Nijboer

### **Startzondag, koffie met.....**

Afgelopen zondagmorgen kreeg ik spontaan de vraag of er nog iets lekkers voor bij de koffie gebakken moest worden. Dat is natuurlijk altijd goed. Dus als er nog meer mensen zijn die het leuk vinden om iets te bakken voor bij de koffie op 2 september dan is dat heel fijn.

Lenie de Boer – Keijzer

### **Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West**

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*