

Wijkberichten 30 juli 2018

Kerkdiensten

Na de lezingen uit Marcus 6 en uit de profeten gaan wij daar in de komende weken verder mee. Op zondag 5 augustus geen profetenlezing, maar uit de Thora: Deuteronomium 10 : 12 – 21 en daarnaast Marcus 7 : 1 – 23. Op 12 augustus is de eerste lezing uit 2 Koningen 4, een lang hoofdstuk, waaruit we de verzen 8 tot en met 18a kiezen, en Marcus 7 : 24 – 30. Over de dienst op 19 augustus schrijft scriba Lenie de Boer hieronder. Wij hopen op fijne en goede diensten!

ZOMERPROGRAMMA 2018

In de zomer van dit jaar 2018 is er een écht zomerprogramma. Elke week een activiteit op woensdag of op dinsdag. De eerstvolgende activiteit is een broodmaaltijd: op woensdag 18 juli om 12.30 uur in de Rehobothkerk. Gezamenlijk eten is een prima vorm van ontmoeting; in alle rust met elkaar aan tafel en alle ruimte voor gesprek. Vergeet niet om u voor deze activiteit even op te geven in verband met de boodschappen. De rest van het zomerprogramma staat hieronder en u bent bij alles hartelijk welkom!:

Woensdag 8 augustus: 12.30 uur, broodmaaltijd (opgave vooraf wenselijk)

Woensdag 15 augustus: 10.00 uur, koffieochtend

Dinsdag 21 augustus: 14.00 uur, zangmiddag

Woensdag 29 augustus: 12.30 uur, broodmaaltijd (opgave vooraf wenselijk).

Het hartelijk welkom geldt uiteraard ook voor iedereen uit de andere wijken en u kunt ook een goede buur, bekende of familielid meebrengen; gewoon open voor allen die het fijn vinden om mee te doen!

U kunt bij de koffieochtenden en de zangmiddagen gewoon binnenlopen en u aansluiten. Voor de broodmaaltijden is opgave vooraf dus wel wenselijk: we komen niet graag te kort en houden liever ook niet te veel over. Tijdens de koffieochtenden en de zangmiddagen ligt er in de kerk een lijst om u voor de maaltijd aan te melden. Bij de kerkdiensten op zondagmorgen ligt die lijst er ook.

Ook in de zomermaanden een levende en levendige gemeenschap: de Rehobothkerk is open voor ontmoeting! Hartelijk welkom en graag tot ziens!

Vakantieweken in Doorn

Op zaterdagmorgen 28 juli kwam de bus met de tweede groep vakantiegangers uit Doorn bij de Rehobothkerk aan. De beide vakantieweken van dit jaar zijn nu weer voorbij. Uit alle monden – en harten! – klonk het: het was geweldig geweest! De eerste groep vertrok voor een week op zaterdag 14 juli. Met die groep mocht ik zelf heel even optrekken door op de dag er na, zondag 15 juli, 's middags voor te gaan in een dienst waarin ook het Heilig Avondmaal werd gevierd. In een kleine(re) groep, in een zaal, zingen à capella: dat geeft een intense beleving en verbondenheid; kostbaar! Het bewonderen van het onderkomen 'KaaP Doorn' was ook meer dan de moeite waard: wat een prachtige locatie en omringd door bos! Het programma bood elke dag hele leuke en fijne activiteiten, van bingo tot boottocht, paardentram tot koor, knutselen en ontspannen. In de tweede week werd het ongelooflijk

tropisch warm en aan ons Vlaardingse thuisfront begonnen wat zorgen of dit voor onze senioren nu nog wel vakantie opleverde. De tweede groep, die dus op de 28^{ste} weer thuiskwam, stelde meer dan gerust: zij hadden het prima gehad en de hitte was geen punt geweest; slechts één programmadeel moest vervallen: de paarden van de paardentram konden de temperatuur niet aan en als alternatief: de leiding liet een ijscokar komen, wat meer dan gewaardeerd werd! Hoewel het niet aan mij is om pluimen uit te delen..., maar wat ik zelf beleefd heb op de ene zondag én wat ik van alle anderen hoorde: enorm geweldig compliment aan alle organiserende- en leidende vrijwilligers!!

Wijkblad

Op 24 augustus verschijnt er weer een wijkblad. Kopij graag inleveren uiterlijk 10 augustus via de mail joke53@live.nl of in de brievenbus bij Joke de Zwart, Veerplein 23.

Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Kerkdienst 19 augustus

Op zondag 19 augustus zal ds. Neely Kok voorgaan in onze eredienst. Fijn om haar in ons midden te kunnen ontmoeten. Voor velen een 'oude' bekende. 's Middags is er dan een Orgelvesper in de Grote Kerk. Deze dienst begint om 17.00 uur maar u bent van harte welkom vanaf 16.30 uur voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee. Voorganger in deze dienst is Arianne Lodder. Ook geen onbekende meer voor velen van ons. Fijne diensten gewenst.

Lenie de Boer-Keijzer

Vanuit de kerkenraad

Ook dit jaar zijn er weer ambtsdragers aftredend. Deze keer zijn dat: dhr. Wim Poot, als wijkouderling, mevr. Nel Kleijwegt, dhr. Jaap Kleijwegt en mevr. Wil Verkade als diaken. We zijn ontzettend dankbaar dat zij allen bereid zijn om nog een ambtsperiode te aanvaarden. De herbevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 9 september.

Lenie de Boer-Keijzer

Wijkkas

In de maanden juni en juli werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maanden juni en juli bedroegen respectievelijk € 21,65 en 19,60. Rechtstreeks op de bankrekening werden giften ontvangen van € 10 en € 50. Via Lenie de Boer werd twee keer een gift van € 20 ontvangen. Via Petra Nijboer een gift van € 20, via Nel Romers en gift van € 10 en tot slot via Wim van Klaveren een gift van € 15.

De opbrengst van het oud papier in de maand mei bedroeg € 93,37 (2,94 ton). De papierprijs is helaas nog niet gestegen. De opletende lezer mist april, maar die informatie is (nog) niet ontvangen. Bij Irado zal dit worden nagevraagd. Alle gevers en alle medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt!

Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West

Voor pastorale- en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*