

Wijkberichten 19 maart 2018

60 jaar Rehobothkerk

Geweldig hoe wij het jubileum van ons kerkgebouw op zondag 18 maart vierden: een feestelijke dienst in een volle kerk, een schitterend en meer dan lezenswaard jubileumboekje, een heerlijk koffiedrinken met eigengemaakt cakejes; heel warm om op terug te kijken! Een grote pluim voor iedereen die op welke manier ook heeft bijgedragen om dit zo mogelijk te maken! Op onze website www.centrumwest.nl zullen binnenkort stellig ook de foto's te bewonderen zijn die op die ochtend gemaakt zijn. Het voelt intens goed om deel te zijn van deze gemeenschap!

Pasen

Het paasfeest is hét belangrijkste, grootste en meest grondleggende feest van de Christenheid; zou immers op de Goede Vrijdag met het sterven van Jezus alles ten einde zijn geweest, dan was de mooie droom geëindigd en ook niets meer dan een droom beheld hebben. Pinksteren zou niet bestaan hebben en ook de viering van de geboorte van onze Heer zou spoedig zinloos geworden zijn. Het is de opstanding van Jezus, waarin Hij door God de Vader gelegitimeerd wordt wat zijn leven en weg, zijn woorden en zijn daden als de aanwezigheid en de doorbraak van het Koninkrijk betreft, die het bepalende heilsfeit is. Zonder de verrijzenis en het volgehouden en voortdurende getuigenis daarvan zouden wij als gelovige mensen en als kerkgemeenschap geen zin van bestaan hebben. Daarom die uitvoerige viering van Pasen, stap voor stap en dienst voor dienst, om de bevrijding en het heil vanwege God uit te drukken en te beleven.

Aanstaande zondag, 25 maart, is het de laatste zondag van de Veertigdagentijd, 'Palmarum', de intocht van Jezus in Jeruzalem om alles te volbrengen. Een koninklijke stoet en ontvangst én een ezel die deze koning berijdt: zijn koningsweg zal heel anders zijn dan wij zouden bedenken en willen. De triomf van zijn heerschappij zal eerst doorbreken ná zijn weg van dienen-tot-het-einde-toe-uit-zichzelf-prijsgevende-liefde. In de dienst op Palmzondag zal pastor Guus Ruijl de voorganger zijn. Zo beginnen wij aan de Stille of Goede Week.

In de Stille Week zijn er op maandag, dinsdag en woensdag om 19.30 uur avondgebeden in de Grote Kerk.

Pasen-zelf vieren wij in de vier bekende diensten. Op Witte Donderdag komen wij samen rond Schrift en Tafel, zoals de Heer zelf aan de vooravond van zijn sterven het paasmaal van de bevrijding uit de doodsslavernij van Egypte met zijn leerlingen vierde.

Op Goede Vrijdag komen wij in de donkerte van de lijdensweg en het sterven van Jezus bijeen om te waken en te bidden, om Hem te volgen op zijn weg. Petra Nijboer zal voorgaan.

In de Paasnacht breekt het bevrijdingslicht van de opstanding door; wij horen van de schepping die hérschepping wordt; wij gedenken onze doop als onze weg ten leven door de doodszeer heen onze Heer volgend voor wie de dood niet het laatste woord is; wij vieren de Maaltijd van de Heer want zijn gebroken- en vergoten- worden is het Koninkrijk, zijn heil en zijn gerechtigheid: het bevrijdingsfeestmaal van het Rijk. De vespercantorij zal deze altijd bijzondere dienst met schitterende muziek verrijken en onze zang ondersteunen.

Op de Paasmorgen zetten wij onze jubel voort. Daarover meer in het volgende kerkblad.

Wij hopen op gezegende diensten!

Ten slotte

Een hele waardevolle Stille Week en Paasviering gewenst en een hartelijke en warme groet!

ds. Nico Paap

Eredienst:

A.s. zondagmorgen zal bij ons voorgaan pastor Guus Ruijl. Laten we elkaar een goede en gezegende dienst toewensen..

Lenie de Boer - Keijzer

Terugblik

Afgelopen zondag hadden we het goed met elkaar toen we de 60^e verjaardag van de Rehobothkerk vierden. Een fijn dienst, een schitterend jubileumboekje, heerlijke cupcakes, en vele mensen die het meegevierd hebben. Voor de zegen las ik een wegzending, die ik op deze plek (op verzoek) met u deel. U vindt de tekst hieronder. Het was een mooi jubileum, zo midden in de Veertigdagentijd. Dank aan ieder die zijn/haar tijd en energie hieraan heeft gegeven!

Petra Nijboer

God alleen kan geloof geven
Maar wij van Hem getuigen
God alleen kan hoop geven
Maar wij kunnen vertrouwen stellen in een medemens
God alleen kan liefde geven
Maar wij kunnen een ander leren lief te hebben
God alleen kan vrede geven
Maar wij kunnen eenheid zaaien
God alleen kan kracht geven
Maar kunnen ondersteunen wie de moed verloren heeft
God alleen is de weg
Maar wij kunnen hem wijzen aan een ander
God alleen is het licht
Maar wij kunnen het laten schijnen voor alle mensen
God alleen is het leven
Maar wij kunnen anderen levenslust geven
God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt
Maar wij kunnen al het mogelijke doen
God alleen is zichzelf voldoende
Maar Hij geeft er de voorkeur aan op ons te rekenen.

(gebeden door een groep boeren in Brazilië, in: Prières à Plusieurs Voix.)

Bijbelkring

De kring rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden is weer op dinsdag 27 maart om 9.30 in de Rehobothkerk. Deze keer staat Job nog op het programma. De bijeenkomsten eindigen zo rond de klok van 11.00 uur.

Hartelijk welkom!

Jannie Snoek en Petra Nijboer

Zesde en laatste week besparen voor Zambia

Doen wat NIEMAND wil doen.

In ons 40dagenkalender boekje: "Onderweg naar Pasen" kunt u het verhaal van Elizabeth Mulenga uit Mbala in Zambia. Wat goed dat zij, na 10 kinderen te hebben gehad, waarvan er nog maar 4 leven (!), zich nu ook inzet om 6 kleinkinderen groot te brengen en te voeden. Wij zouden dat ook doen, je laat je kleinkinderen toch niet aan hun lot over? Maar wij hebben hier hele goede voorzieningen. De kleinkinderen kunnen dagelijks eten, maar geld om naar school te gaan is er niet. Wij kunnen helpen, met onze besparingen te doneren in de zakjes bij de uitgangen a.s. zondagmorgen na de dienst. Ook met de Vastenmaaltijd op de vrijdagavond bespaarden we met ons allen een leuk bedrag, namelijk € 108,30 afgelopen vrijdag 16 maart. Op 23 maart is/was deze echt voor het laatst dit jaar. De komende zondag staan er weer mensen met een collectezakje bij de uitgangen van de kerk om uw laatste bespaarde geld EN dat van vorige week op te halen. We kunnen komende week nog doen aan de besparingen, kiest u deze keer zelf een tip die u het meeste aansprak? Ik zal ze nog eens noemen: Geen vlees eten, niet snoepen, geen lekkere drankjes, de was in Gods wind drogen en de auto laten staan. Aan u zelf de keus. Wij hebben het hier zo goed en u weet het door te delen kun je meer doen voor een ander. Onze Here Jezus gaf zijn leven voor ons, laten we dat niet vergeten. Nog een hele goede STILLE week gewenst.

Marian Verhagen