

Wijkberichten 15 januari 2018

Kerkdienst. Aanstaande zondag is het derde zondag na Epifanie; dit jaar op **21 januari**. In de Rehobothkerk zal ik de voorganger zijn in de dienst. De schriftlezingen zijn 1 Samuël 3 : 1 – 10 en Marcus 1 : 14 – 20. Geroepen worden tot de dienst aan de Heer: een nieuwe wijze van bestaan en met consequenties. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Vesper. Op de middag van zondag **21 januari** is er – als altijd op de derde zondag van de maand – weer om 17.00 uur een vesper in de Grote Kerk. De vespercantorij is natuurlijk aanwezig en ik zal deze keer voorgaan. In de reeks over de zaligsprekingen (Matteüs 5) is nu vers 6 aan de orde: ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ Allen uiteraard heel hartelijk welkom! Koffie/thee vanaf 16.30 uur.

Blois van Treslongkring. In de tweede helft van januari pakken wij ook de kring in de Blois van Treslongflat weer op, na de ruststand van december. Hierbij de uitnodiging om weer aanwezig te zijn bij deze bijbel- en gesprekskring: op maandag **22 januari** om 19.30 uur in de grote zaal op de begane grond van het flatgebouw. We hebben afgesproken tot aan Pasen te vervolgen met de Psalmen en op deze avond staat Psalm 90 centraal, ook een heel bekende en geliefde Psalm, recent nog gezongen en gelezen in het avondgebed op oudejaarsavond. Uit de héle wijk bent u er natuurlijk welkom! Graag tot ziens op maandag 22 januari!

Ten slotte. Een hartelijke groet aan u allemaal! Uw ds. Nico Paap

Bijbelkring. Het nieuwe jaar is weer in volle gang, dus we gaan – na een decemberstop- weer starten met de kring rond *Het verhaal gaat* van Nico ter Linden. Dinsdag **23 januari** om 9.30 uur in de Rehobothkerk. De bijeenkomsten eindigen zo rond de klok van 11.00 uur. Hartelijk welkom! Jannie Snoek en Petra Nijboer

Overleden. Berichten van overlijden ontvangen van **mevrouw J. Baas-Wilschut** (zorgcentrum Soenda) en **de heer J. Roodenburg** (Blois van Treslongflat). Het in memoriam volgt later. Wij leven mee met de heer M. Baas en familie, eveneens met de familie van de heer Roodenburg.

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West. Voor pastorale – en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dat dan uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*