

Liturgische bloemschikking van vrijdag 21 december 2018



WOORDEN BIJ DE BLOEMSCHIKKING

We leven nog in de tijd van Advent van wachten en verwachten en vieren opnieuw dat naar wie wij hebben uitgekeken, op wie wij hebben gewacht ook echt naar deze aarde gekomen is!

Advent en Kerst in één schikking, de paarse doek past bij het ingetogene van Advent, de witte bij het nieuwe begin door de komst van Immanuël.

Een zilveren doek herinnert ons aan het schitterende licht en de zang van de engelen die de blijde boodschap brachten. In een sobere houten bak, ook Advent en Kerst samengebracht. Aan de ene kant de bollen van een Amaryllis en een hyacint, die uit gaan lopen, aan de andere kant een licht in het midden omringd door vijf witte rozen, zij staan symbool voor een nieuw begin vanuit de hemel, hier op aarde, van 'God met ons'.